

## Vraag het aan Morya



### Het komt niet vanzelf

“Er zijn keuzes te maken in het leven, en wanneer je kiest voor het mooie, voor het grote, voor het oneindige, voor liefde, dan is dat een bewuste keuze en dan kan je er een begin mee maken om het te beleven. Anders kan je dat niet.

Wanneer je veronderstelt dat je liefdevol bent, maar je doet er geen inspanning voor om het ook werkelijk te willen, dan ben je niet eens begonnen met liefde, dan weet je niet wat liefde is.

Je moet liefde in je leven kunnen plaatsen. Je moet ze naar binnen kunnen brengen en zeggen: “Kijk, dit is mijn doel, ik wil dat werkelijk.””

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”  
(uit hoofdstuk 8: ‘Willen zijn waar je bent’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 68

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---